

Een weg naar voortdurende blijdschap in de hemel



Het woord van God



Lucas:15:11-24

Wat ging vooraf?

- Een aantal preken
 - Psalm 32 : maak God niet tot je tegenstander door te zwijgen
 - Tim Brys : wat is het hart van de zonde?
 - Jos Van Nes : zie wat God je kwijt scheldt

Wat is onze roeping?

- Rom. 6:4:

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

- 1 Petr. 2:9:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, ... om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

MAAR

“... de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken” (Hebr. 12:1)

HOE RUIM JE BEST OP? → Lucas 15:17-

De weg terug

- Stop ... :

“Toen kwam hij tot zichzelf ...”

- ... en zie wat je niet zag :

“De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.”

De weg terug

- Wat doet de zoon?
 - Ik zal opstaan en terug gaan
 - En zeggen
 - Gezondigd tegen hemel en u
 - Doet wat hij voorneemt

En ik ... en u?

- Wat doet zonde?
- Welke zonde?
- Zie ik de Vader?
- Kom tot jezelf

Een weg naar voortdurende blijdschap in de hemel

Verheug je om je zonde onder ogen te zien :

de weg ligt open je zoonschap weer te ontdekken

de weg ligt open de Vader (met open armen) te ontdekken